

Beste lezer,

Een eeuw zorg, nabijheid en engagement, dat verdient niet alleen een feest, maar ook een blijvende herinnering. In deze editie van Torenklank blikken we alvast terug op het feestjaar waarin Sint-Elisabeth haar honderdjarig bestaan viert. Honderd jaar waarin mensen met een warm hart zich dag na dag inzetten voor anderen, met zorg die écht het verschil maakt.

We nemen je mee langs de vele hoogtepunten van dit jubileumjaar: van een indrukwekkende academische zitting tot ontroerende momenten met de gasten, hartverwarmende vrijwilligersinitiatieven, creatieve expo's, verrassende uitstappen en nog veel meer. Elk verhaal, elke activiteit en elke ontmoeting ademt de geest van verbondenheid die de organisatie al honderd jaar draagt.

En alsof dat nog niet genoeg is, geven we ook met trots de publicatie van het jubileumboek Gewoon Bijzonder mee: een tastbare herinnering aan wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we samen naartoe willen. We hopen dat deze editie je niet alleen informeert, maar vooral ook raakt en inspireert. Het is een blijvende getuigenis van honderd jaar zorg met een gouden randje. Je bent steeds van harte welkom op de feestelijke activiteiten en initiatieven die nog komen rond 100 jaar Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth.

In deze editie nemen we jou ook graag mee in een bonte mix van activiteiten die onze lagere school kleuren.

We besteden veel aandacht aan gezonde voeding. Niet met een streng vingertje, maar met boeiende lessen, leuke proefjes en échte aha-momenten over wat er allemaal in onze boterhamdoos of drinkfles zit. Ook boeken en poëzie kregen ruim de tijd om ons te verrassen: de Jeugdboekenmaand, Gedichtendag, poëziebladen door de gangen... het was één groot lees- en luis-terfeest!

Daarnaast blikken we terug op het indrukwekkende bezoek aan de tentoonstelling over 80 jaar vrede en de Tweede Wereldoorlog in Peer. De leerlingen werden door de gidsen enorm geboeid. Zij luisterden, leerden en voelden hoe belangrijk het is om verhalen levend te houden. Bij het lezen van hun persoonlijke commentaren en ervaringen is het duidelijk dat de leerlingen heel veel hebben bijgeleerd.

Ook dit jaar is er alweer nieuws over de fijne samenwerking met de Brailleliga. Het was een ganse dag genieten voor de leerlingen met een visuele beperking. Ervaringen, belevingen en vooral veel plezierige activiteiten konden niet op!

En wie denkt dat onderwijs enkel op school gebeurt, vergist zich: via POAH (Permanent Onderwijs Aan Huis) brengen onze leerkrachten elke week met veel zorg gespecialiseerd onderwijs tot bij leerlingen die niet naar school kunnen komen omwille van het ontwikkelingsniveau of de draagkracht van de leerling. Deze leerlingen ervaren thuis of in de aangepaste woonvorm veel minder prikkels en sociale druk dan in een klasgroep. Door de individuele leerbegeleiding, is er ruimte voor creatieve, zintuiglijke of ervaringsgerichte werkvormen. De nauwe samenwerking tussen leerkrachten, opvoeders en ouders versterkt de band tussen onderwijs en zorg, en draagt bij tot het welzijn en geluk van de leerlingen.

In deze editie stellen we ook een deel van de projecten en warme momenten voor die het secundair onderwijs het afgelopen semester kleur hebben gegeven.

Je ontdekt onder meer het schakelatelier. Het schakelatelier is een eigen schoolproject waar de leerlingen uitgedaagd en begeleid worden om hun talenten te tonen en om te schitteren met wat ze zelf maken. Een motivatieproject waar de leerlingen met goesting werken en uitpakken met eigen creativiteit.

De Fun-Athlon bracht opnieuw honderden leerlingen uit het buitengewoon en het gewoon onderwijs samen voor een sportief feest waarin inclusie, samenwerking en plezier centraal stonden. In het totaal werden er meer dan veertig sporten beleefd. Terecht kijken onze leerlingen lang uit naar deze topsportdag!

We blikken ook terug op de meerdaagse activiteiten die de beste oefenschool zijn om samen te leren, samen te leven en samen veel plezier te maken. De spetterende schoolreis was dit jaar dichtbij en daardoor financieel veel goedkoper maar des te plezieriger en zonder veel reistijd. Een nieuw record werd behaald voor het aantal deelnemers van de jaarlijkse Elisa Jump. Elisa Jump is een uitgestrekt springkastelenfestival waar heel veel plezier beleefd wordt.

Tot slot bedanken we je voor je aandacht en interesse in de werkingen van Sint-Elisabeth, beste lezer. Blader gerust verder en geniet van de leuke artikelen.

Namens de koepel Sint-Elisabeth,

Koen Knevels

Algemeen directeur Gespecialiseerd Secundair Onderwijs Sint-Elisabeth

100 JAAR ZORG MET EEN GOUDEN RANDJE!

Dit jaar viert onze organisatie een bijzondere mijlpaal: 100 jaar inzet voor zorg, welzijn en samenleven. Een eeuw van warme betrokkenheid, gedragen door talloze medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten. Dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan — een jubileumjaar om trots op te zijn!

We traptten het feestjaar officieel op gang met een academische zitting, waar we stilstonden bij het verleden én vooruitblikten op de toekomst. Aansluitend genoten we van de reizende expo-feest, met kunstwerken van onze zorggebruikers die hun creativiteit en talent in de kijker zetten.

Doorheen de eerste maanden van het jaar volgden tal van activiteiten:

Komiek Steven Goegebeur zorgde voor een avond vol humor en herkenning — lachen was gegarandeerd!

We organiseerden vormingsdagen voor medewerkers en geïnteresseerden rond het thema emotionele ontwikkeling en gedragsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking.

Oud-medewerkers kwamen samen tijdens een warme Bee-Cee-praatcafé, waar herinneringen werden opgehaald.

In samenwerking met wandelclub Wandel Mee Breugel vond een feestelijke jubileumtocht plaats: een succesvolle wandeltocht door de prachtige omgeving van Wijchmaal.

Met twee benefietconcerten bracht popkoor

Echo-Altercho een warme mix van muziek en emotie!

Tijdens de open wervendag op de nieuwe campus in Eksel kregen bezoekers een unieke blik achter de schermen van onze toekomstplannen.

Maar... we zijn nog niet uitgefeest! In het najaar staan er nog meer boeiende activiteiten op het programma. Hou onze kanalen dus zeker in de gaten — we gaan het 100-jarig bestaan in stijl afronden!

Pellens Erwin, coördinator communicatie

VRIJWILLIGERS IN DE BLOEMETJES!

Tijdens de Week van de Vrijwilliger hebben we onze fantastische vrijwilligers letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet! Hun dagelijkse inzet voor onze zorggebruikers én onze organisatie verdient niets minder dan een welgemeend dankjewel.

Dit jaar was het dankmoment extra bijzonder o.w.v. het 100 jarig bestaan van onze organisatie.

We keken terug op een eeuw van zorg, betrokkenheid en warme ontmoetingen — mogelijk gemaakt door mensen met een hart van goud.

Zonder onze vrijwilligers zou dit alles simpelweg niet mogelijk zijn.

Om onze waardering te tonen, organiseerden we een feestelijk samenzijn met een leuke activiteit: het spel 'Petje op, petje af' zorgde voor veel gelach én gezonde competitie.

Daarna genoten we samen van een heerlijk buffet, als extra dank voor al het moois dat onze vrijwilligers betekenen.

Bedankt, vrijwilligers, voor jullie tijd, jullie warmte en jullie onvervangbare bijdrage. Jullie maken écht het verschil!

Pellens Erwin, coördinator communicatie

GEWOON BIJZONDER – HET JUBILEUMBOEK!

Een eeuw vol zorg en engagement verdient een blijvende herinnering — daarom lanceerden we met trots het jubileumboek 'Gewoon Bijzonder' ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan!

Dit unieke werk werpt een blik op een eeuw van zorg, begeleiding en verbinding.

Wat maakt dit boek zo speciaal?

- Historische feiten & inspirerende verhalen
- Prachtige foto's uit het verleden en heden
- Getuigenissen
- Een blik op de toekomst

Dit boek is een eerbetoon aan onze rijke geschiedenis en een inspiratiebron voor morgen.

Interesse?

'Gewoon Bijzonder' is te koop voor €15. Verkrijgbaar aan het onthaal van de hoofdcampus te Wijchmaal

Pellens Erwin, coördinator communicatie

BRANDWEER OEFENT OP CAMPUS WIJCHMAAL!

Spanning en actie in de lucht op Campus Wijchmaal Met een grootschalige en realistische brandoefening, op 28 april, stoomde Brandweerpost Peer samen met de collega's van Brandweerpost Leopoldsburg zich klaar om volledig inzetbaar te zijn als hun nieuwe kazerne opent. Samen met onze Eerste Interventie Ploeg hielden ze een gezamenlijke oefening. De campus werd even omgetoverd tot een realistisch trainingsdomein, waar communicatie, samenwerking en snelheid centraal stonden..... Voor onze zorggebruikers en medewerkers was het indrukwekkend om te zien hoe deze helden in actie treden. Een mooi voorbeeld van hoe belangrijk het is om te oefenen en goed op elkaar afgestemd te zijn! Een meer dan geslaagde oefening!



Pellens Erwin, coördinator communicatie

NAAR HET KATTENCAFÉ

Jason zijn pleegmama heeft onlangs een kattencafé geopend in Pelt: Cats & Coffee.

Jason is hier erg trots op en stelde voor om er eens met heel de leefgroep langs te gaan, hier hebben we niet lang over moeten nadenken!

Terwijl we genoten van een drankje, konden we de katten strelen of kijken hoe ze lekker lagen te luiëren. Jerome was de actiefste kat en sprong zelfs plots op onze tafel.

De zorggebruikers vonden het wel een beetje spannend, omdat ze nog nooit naar een kattencafé waren geweest. Maar ze vonden het allemaal heel leuk.

Het was een geslaagde activiteit, ons zien ze zeker nog eens terug!

Bedankt aan Jason en zijn pleegouders.

Zorggebruikers en begeleiding van appartement C

SEMI 6 OP STAP



Semi 6 trok er samen op uit voor een leuke en actieve dag! Na een korte autorit kwamen we aan bij de Begijnen-Vijvers, waar een stevige boswandeling op het programma stond. Onderweg hielden we regelmatig halt om deel te nemen aan toffe activiteiten en natuurlijk om enkele leuke foto's te maken.

Na al dat stappen was het tijd voor wat ontspanning. Met een verfrissend drankje in de hand genoten we van het mooie uitzicht op de vijvers. Voldaan en met een glimlach — al waren de benen wat moe — keerden we terug naar de leefgroep. Een geslaagde dag vol beweging, plezier en gezelligheid!

Zorggebruikers en begeleiding van semi 6

IEDER SCHITTERT OP ZIJN EIGEN MANIER



Soms zit het niet in de grote dingen, activiteiten en gebeurtenissen, maar juist in de kleine onmisbare kwaliteiten van iedere persoon die een leefgroep doen draaien. Dagelijks werken we in de Haagdoornstraat aan meer zelfstandigheid. Ieder volgt zijn eigen traject op zijn eigen tempo. Hierbij valt ons iedere keer weer op hoe bijzonder het is dat ieder elkaar aanvult, verder helpt en motiveert. Ieder in zijn eigen kracht. Een heel schooljaar zijn we getuige van ieders individueel talent. Ook tijdens de vrije tijd zien we in de HDS heel wat creativiteit en energie naar boven komen. Dimitri is onze stiekeme artiest. Hij is heel bescheiden en verlegen om zijn werk te laten zien. Maar wat hij maakt is het meer dan waard om bekeken te worden. Deze prachtige krijttekening (een reptielenoog) bewijst het!

Ook Anthe maakt haar eigen kunstwerken in een eigen stijl. Ze laat zich leiden door haar emoties. Haar creativiteit kent geen grenzen. Van schilderen, knutselen tot het lakken van haar nagels.

Jessica is een echte allrounder. Ze zorgt ervoor dat niemand's verjaardag vergeten wordt door trouw haar eigen gemaakte kaartjes in alle woonvormen te laten ondertekenen. Ze fleurt de leefgroep op wanneer er iemand jarig is, maar ook met haar mooie diamond-paintings. Deze plakt ze steentje per steentje, terwijl ze televisie kijkt en een spel op haar tablet speelt. Steeds alles tegelijk!

Zorggebruikers en begeleiding van Haagdoornstraat

EEN DAG VOL KUNST, TAART EN WARME MOMENTEN!

Vrijdag 23 mei werd een dag om te koesteren. Met een vrolijke groep cliënten van de dienst Mobiele en Ambulante Begeleiding trokken we naar Palette voor een nieuwe cliëntvergadering, maar dit keer met een feestelijk randje, want we vierden maar liefst drie cliënten die al 25 jaar in begeleiding zijn: Sandra, Gunther en Paulus. Dat lieten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan!

We startten de dag met een bezoek aan de tentoonstelling "Expo Feest", georganiseerd naar aanleiding van 100 jaar BC Sint-Elisabeth. Wat deze expo nog bijzonderder maakte, waren de twee prachtige schilderijen van Bram, onze eigen kunstenaar! Hij vertelde kort iets over de betekenis van zijn werken, een moment van trots voor hem, én voor ons.



Daarna volgde het echte hoogtepunt: de viering van onze jubilarissen. Sandra en Gunther waren erbij en kregen een warme, persoonlijke tekst te horen van hun begeleidster Emmy, samen met een cadeaubon als blijk van waardering. Voor Paulus, die er jammer genoeg niet bij kon zijn, had Els een mooie tekst voorzien die ook werd voorgelezen. Een intiem moment vol dankbaarheid, trots en een tikkeltje ontroering.

Bij een goed feestje, mag er natuurlijk niks lekkers ontbreken.. We waren voorzien van taart, koffie, frisdrank én bovenop nog een traktatie van Sandra en Gunther. Alles viel in de smaak, de taart was zelfs helemaal op!

Daarna werd het tijd om de hersenen nog even aan het werk te zetten met een vrolijke quiz over onze dienst. Iedereen deed enthousiast mee, er werd flink gelachen en nagedacht. Een fijne afsluiter van een geslaagde voormiddag!

Voor we naar huis gingen, maakten we nog een gezellige groepsfoto, en natuurlijk ook een foto van onze jubilarissen samen met hun begeleidster. Jammer genoeg zonder Paulus, die we er in gedachten wel bijhielden.



Het was een hartverwarmende bijeenkomst vol verbinding, waardering en plezier. We kijken nu al uit naar de volgende cliëntvergadering!

Zorggebruikers en begeleiding DMAB

WEER EEN LEUKE DAG IN 'T FIERKANT



Het was spannend wat we dit jaar als "kleine uitstap" gingen doen. 6 mei was het zo ver. 's Morgens met z'n allen onder de feesttent gestart met een tasje koffie, chocomelk en een klein hapje. Nadien mochten we om de beurt naar de knuffelboerderij. Ik heb op mijn schoot een konijn en hondje gehad. De slang heb ik mogen aaien. Er liepen ook kippen, een poesje en cavia's rond.

Na de diertjes deden we nog bocchia,, sjoelen en gooiden we met de grote ballen naar elkaar.

's Middags aten we frietjes en een lekkere snack.

In de namiddag zijn de Cox Brothers komen optreden. Ik vond het hele mooie muziek, er werd veel gedanst en meegezongen. Op het einde kregen we een lekker ijsje.

Het was een hele fijne dag.

Marie-Therese, zorggebruiker DC Fierkant

BEZOEK AAN DE TOEKOMST



We trokken eropuit naar het mooie Eksel voor een gezellige namiddag met een ijsje en een korte wandeling. Nadien brachten we een bezoek aan de nieuwbouw, waar onze zorggebruikers binnenkort zullen vertoeven. Iedereen was erg onder de indruk en het voelde al een beetje als thuiskomen!

Zorggebruikers en begeleiding Paviljoen A1/2

SNOEZELRUIMTE VOOR SHL WOONFORM



We hebben sinds begin april onze snoezelruimte in gebruik. Het idee om een snoezelruimte in te richten in SHL woonvorm, kwam er, omdat het eens leuk kon zijn om te ontsnappen aan de drukte van buitenaf. Vele zorggebruikers hebben nood aan rustige, ontspannen momenten, waarbij ze even kunnen wegdromen. Op de zolder was er een kamer beschikbaar, die we samen met een werkgroep enthousiaste collega's, hebben heringericht. Het geluk stond aan onze zijde, want we werden met ons project gesponsord door Fifty-One-Club De Teuten. Tevens deelden we via facebook een oproep om leuke spulletjes te verzamelen om in onze snoezelruimte te gebruiken. De werkmannen van de TD hebben alles wit geverfd. De inbouwkasten zijn gemaakt en geschonken door Walter Boers, een vader van iemand van de zorggebruikers, waar we heel dankbaar voor zijn. We hebben al ondervonden dat de snoezelruimte een meerwaarde is binnen onze woonvorm.

Zorggebruikers en begeleiding van SHL woonvorm

MY OWN WORLD

In zijn eigen wereld voelt hij zich veilig, begrepen en vrij. Op Wereld Autisme Dag, 2 april, bracht Stefan Van Gend – zorggebruiker bij DMAB – zijn zelfgeschreven nummer 'My Own World' uit. Een krachtig en ontroerend lied dat de luisteraar meeneemt in het leven met autisme.

Het nummer is meer dan muziek: het is een boodschap. Over hoe het voelt om je in een eigen wereld te bevinden.



Over het verlangen om gezien en begrepen te worden. En vooral over hoe waardevol het is om 'anders' te zijn. 'Iedereen heeft zijn eigen manier van denken, voelen en beleven. Dat maakt de wereld juist bijzonder,' zegt Stefan. Met 'My Own World' wil hij het etiket rond autisme doorbreken en meer begrip creëren. Hij droomt van een wereld waarin iedereen zichzelf mag zijn. Door te luisteren naar zijn lied, draag je bij aan die droom. Een wereld waarin anders zijn niet alleen wordt geaccepteerd, maar ook wordt gevierd.

Stefan Van Gend, zorggebruiker DMAB

EEN LIEFDEVOLLE HERINNERING AAN FILIP



Op de dag dat Filip jarig zou geweest zijn, kwam de groep van woonvorm Hoevestraat samen om hem te herdenken. Ze trokken met z'n allen naar het kerkhof, waar ze bij zijn graf stil stonden bij zijn verjaardag. Samen zongen ze voor hem – een ingetogen, warm moment vol verbondenheid en herinneringen.

Na het bezoek verzamelden ze zich nog even om na te praten bij een drankje. Er werd gelachen, herinnerd en gedeeld – precies zoals Filip dat gewild zou hebben.

Filip blijft voor altijd in onze gedachten en in ons hart.

Zorggebruikers en begeleiding van woonvorm Hoevestraat

FEEST IN PAV. C: NADIA EN ANNEMIE 60 JAAR!



In januari en februari stond Paviljoen C in het teken van feest en gezelligheid. We vierden namelijk de 60e verjaardag van Nadia en Annemie!

Om deze bijzondere mijlpaal te vieren, genoten Nadia, Annemie en de zorggebruikers van Paviljoen C van een heerlijk etentje. Uiteraard mocht een smakelijke taart niet ontbreken om het feest compleet te maken. Er werd gezellig geklonken, gesmuld en gekeuveld.

Het was een dag vol warmte en plezier, waarbij iedereen samen kon genieten van het feestelijke moment. Nogmaals een dikke proficiat aan Nadia en Annemie!

Zorggebruikers en begeleiding Paviljoen C

VERJAARDAGSVIERING IN DE HOEKSTRAAT



Op vrijdag 28 maart 2025 was Leo het stralende middelpunt van een bijzondere viering. Slechts drie dagen na zijn 70ste verjaardag werd in de dagbesteding van de Hoekstraat een groots feest voor hem georganiseerd.

De feestzaal was feestelijk versierd met maar liefst 200 ballonnen die de ruimte opfleurd. Muzikale gezelligheid werd verzorgd door het zangduo De Paco's, die met hun vertolking van 'Ik hou van u' zorgden voor een warme en liefdevolle sfeer. Ondertussen genoten de aanwezigen van een uitgebreid aanbod aan heerlijke hapjes en drankjes, die met veel enthousiasme werden geserveerd.

Leo zelf werd overladen met cadeautjes van zijn dierbaren, die stuk voor stuk hun waardering en genegenheid voor hem toonden. Met een tafel vol geschenken en een hart vol vreugde beleefde hij een dag om nooit te vergeten. Een topdag, zoals alleen een echte feestvarken verdient! 🎉...

*Zorggebruikers en begeleiding van
Hoekstraat woonvorm 3-4*

BESWO-TOPPERS NAAR DE SWIM FOR LIFE.



Op zondag 16 maart zakten we weer in grote getalen af naar de Dommelslag voor het tweejaarlijkse event van de Lions Club Overpelt.

Zwemmers, supporters... Iedereen was weer vroeg op post en hadden er veel zin in om 50 minuten alles te geven!

We hadden dankzij enkele vrijwilligers dit jaar zelfs twee banen waarin iedereen het beste van zichzelf gaf.

Om 10u werd het startschot gegeven en konden de banentellers aan het werk.

Iedereen ging tot het uiterste om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten en wat hebben ze dan knap gedaan! Dankzij de inzet van sponsors, supporters, sportievelingen en de Lions Club hebben we weer een mooi centje bijeengehaald om dit jaar weer met z'n allen op uitstap te gaan. Wat kijken we daar alweer naar uit!

*Zorggebruikers en begeleiding van
Beschermd wonen*

HOEKSTRAAT MET VAKANTIE



Op vakantie met de groep, vol plezier en heel veel zon. We vertrokken naar Kattevenne. We waren klaar voor een reis vol avontuur, blijdschap en de natuur. Familie kwam op bezoek, de sfeer werd nog fijner. Een spel vol raadsels voor jong en oud, voor groot of kleiner. Samen lachen, samen genieten het was een feest. De juffrouwen bleven slapen dat was één en al pret. Al konden ze 's morgens toch niet goed uit bed. Uitstapje naar de cosmodrome, het was allemaal snel voorbij. Maar de herinneringen die blijven voor jou en voor mij!

*Zorggebruikers en begeleiding van
Hoekstraat woonvorm 3-4*

AFSCHEID NEMEN

'Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering.'

In de afgelopen periode moesten we met pijn in het hart afscheid nemen van een bijzonder mens.

Lieve Sientje,



"'t Is vrijdag, hé," zou je vanmorgen gezegd hebben, met die herkenbare grijns op je gezicht.

"Jaja, vandaag is weer uw lievelingsdag, hé, schatteke." Op andere ochtenden keek je ons eerst van kop tot teen aan:

"Ah, schone kleren aan," riep je dan, om daarna luid lachend terug in bed te kruipen.

Zeven jaar lang hebben wij mogen genieten van je einde-loze stroom complimentjes.

Voor jou was iedereen een lief kind. Iedereen was een vriend. Iedereen was leuk.

En iedereen zag er op elk uur van de dag stralend uit — al was dat in onze ogen lang niet altijd zo.

Wat zullen we je vrolijkheid missen.

Je oprechte lach, je goedheid.

Je malse handjes, knotsknieën en guitige blik.

Je was onze zonneshijn.

Schijn maar verder, daarboven.

We zien elkaar nog, hé....

*Zorggebruikers en begeleiding van
Hoekstraat woonvorm 3-4*



DAG VAN DE DIRECTEUR

“Dit is jouw dag, we zullen naar je zwaaien
we zullen zacht over jouw zorgen aaien
merciekes laten klinken, toeters, bellen
het beste loftrumpetterkorps bestellen
wat doet een directeur...eh...directeren
sturen en steunen, schikken, stimuleren
werken met al wat er aan sterks in huis is
opdat ook school voor iedereen een thuis is
leiden en luisteren, ach, zoveel dingen
dit is jouw dag, we zullen jou omringen”

Joke van Leeuwen

Vrijdag 31 januari was het 'Dag van de Directeur'.

We maakten een mooi kunstwerkje.

Anaïs ging de type 3 klassen rond om de namen van alle kinderen achter op het werk te laten schrijven.

Er was ook een mooie wenskaart van de leerkrachten.

We gingen samen met Kenay en Jacky naar de directeur om alles af te geven.



We kregen van haar een lekker koekje...
dankjewel mevrouw directeur!

Floris, Kenay en Jacky uit T3

GEZONDE VOEDING

Elke maandagnamiddag hebben de kinderen van T3.3 en T3.4 samen W.O. Op deze namiddagen worden verschillende thema's behandeld.

Zo kwam ook het thema gezonde voeding aan bod.

De kinderen leerden wat gezonde en ongezonde voedingsmiddelen zijn. De voedingsdriehoek werd hierbij bestudeerd. Dit alles werd dan gekoppeld aan hun eigen

gewoontes, hun ontbijt en hun boterhamdoos. Op de foto werd gekeken hoeveel suikers er in hun gekende drankjes zitten. Voor sommigen was dit toch even schrikken...



Het is te hopen dat ze hiermee rekening houden als ze nog eens een drankje mogen kiezen...

Klas juf Els / Lien en juf Sylvia

DE JEUGDBOEKENMAAND... EEN IMPRESSIE



Werkgroep BLIO en Bib

POËZIEFEEST OP SCHOOL!

Met Gedichtendag ging de Poëzieweek van start op onze school.

Onze juffrouw las 's morgens een heel mooi gedicht voor uit het boek: "Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt".

We knutselden bladwijzers met een gedicht op.

Daarna mochten we iemand kiezen waar we het gedicht aan gingen voorlezen.



Ikzelf las een gedicht voor aan mevrouw directeur, juf Carmen en juf Lien.

Toevallig was de politie ook op Gedichtendag op bezoek in onze klas en aan hen lazen we ook gedichten voor.



In de Poëzieweek deden we elke dag mee met raadgedichten bij uitgeverij Van In. We moesten het ontbrekend woord invullen en elke dag ons antwoord versturen. Overal in onze school hebben we die raadgedichten opgehangen.

De dag nadien vonden we telkens online het volledige gedicht terug en ook heel veel inzendingen van andere scholen die meededen met de raadgedichten. Als beloning kregen we na de krokusvakantie een poëzie verrassing toegezonden!

Anaïs Terzo, T3-8

LENTE IN DE KLEUTERKLAS

De kleuters hebben de lente echt kunnen beleven tijdens een bijzonder project! Ze trokken hun schoenen en sokken uit en stapten dapper het blotevoetenpad op. Wat een avontuur om met je blote voeten door gras, zand, stro, hooi en schors te lopen!



Daarnaast leerden ze over bloemen. Samen hebben we bloemetjes geplant en goed voor ze gezorgd. We moeten er goed aan denken om deze regelmatig water te geven. De kinderen waren heel enthousiast en deden volop mee. Het was een echte lentebeleving om nooit te vergeten!

Het kleuterteam

ONDER DE INDRUK VAN EXPO OVER WO II

Op maandagvoormiddag 12 mei fietsten klas Basisaanbod 5 van meester Jochen en de klas van meester Jan (type 9.10) samen naar de kerk van Peer om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling "80 jaar vrede – WO II in Peer, een terugblik".

We hadden voordien een WO-thema over Wereldoorlog 2 gehad van wel 8 weken. Het ging o.m. over Anne Frank, de concentratiekampen, het verloop van WO II en over de oorlog in onze streek. Zo hadden we onder andere geleerd dat in de slag om Hechtel bruggen opgeblazen werden om de vijand tegen te houden.

In de kerk van Peer werden we heel enthousiast onthaald door Louis, Lily en Philip, onze 3 gidsen voor deze unieke expo. Louis merkte meester Jochen meteen op. We kregen te horen dat gids Louis nog les had gegeven aan onze meester! Met de nodige humor en enthousiasme kregen we de info over de aanzet tot WO II.

De leerlingen waren heel aandachtige luisteraars en konden heel vlot antwoorden op de vragen die Louis ons stelde. Ook het stukje over Peerse krijgsgevangenen dat Lily ons vertelde, bleek interessant te zijn.

De leerlingen trokken grote ogen toen ze zagen dat het om echte documenten ging uit die tijd.



We kregen ook erg boeiende uitleg over hoe de mensen in Peer en omstreken de oorlogsjaren beleefd hadden en hoe de oorlog uiteindelijk eindigde. Het waren boeiende en unieke verhalen en we leerden erg veel bij.

Het tweede deel van de rondleiding ging langs een tentoonstelling met voorwerpen uit de oorlog. De uitleg hierbij werd gegeven door Philip, een militair met een indrukwekkende persoonlijke collectie. Hij wist overal wel iets over te vertellen. Louis noemde hem dan ook "Philipedia", een levende en wandelende encyclopedie over alles wat met Wereldoorlog 2 te maken heeft.

Zo zagen we oorlogsfietsen (Belgische, Duitse en Britse), uniformen, materialen van de soldaten, brokstukken van vliegtuigen, persoonlijke soldatenspullen, bommen, een koker met bevoorrading die ze vanuit een vliegtuig dropten, munitie enz. Erg boeiend om dit allemaal van dichtbij te mogen zien.

De leerlingen deden ook erg veel indrukken op en schreven hun belangrijkste bevindingen op.

- Wist je dat Italië en Japan bondgenoten waren van de Duitsers in WO II? (Arthur)
- Ik schrok ervan dat jongens van 16 jaar al moesten gaan meevechten in de oorlog. (Kristoff)
- Wist je dat kinderen vroeger maar tot 14 jaar naar school gingen? De lagere school duurde dus 8 leerjaren. Je kon ook kiezen om verder te studeren, maar bijna niemand koos ervoor. De meesten gingen dus vanaf 14 jaar aan het werk. (Lex)
- Wist je dat de Duitsers het gebouw van Sint-Elisabeth in Wijchmaal in beslag namen? En dat de (vooral gehandicapte) kinderen met paard en kar naar Don Bosco gebracht werden waar ze goed verzorgd werden. (Musa)
- Wist je dat de Duitsers in de oorlog zochten naar metaal om wapens te maken? En dat ze de klokken uit de torens kwamen stelen? (Ties)

Tijdens WO II waren er mensen in Linde-Peer die de klokken van de kerk de hele dag lieten luiden zodat de klokken heel heet bleven. Op die manier hoopten ze te voorkomen dat de Duitsers de kerkklokken uit de torens zouden halen, want de Duitsers wilden de kerkklokken omsmelten tot wapens. Er zijn zelfs 6 personen voor gearresteerd! (Jim)

- Louis vertelde ook een interessant bijkomend weetje over de hoge torens van de kerken. De mensen bouwden deze zo hoog mogelijk omdat ze geloofden dat ze zo dicht bij God zouden zijn. Dat vond ik heel boeiend en heb ik thuis verteld. (Mats)
- Ik was onder de indruk van de oorlogsspullen en uniformen van de Belgische en de Duitse soldaten. (Leyla)
- Philip liet ons een Duitse plooi-fiets zien met een afneembaar stuur. Op die manier konden ze de fiets in een groot pak steken en met een parachute uit een vliegtuig naar beneden laten vallen. De soldaten op de grond hadden dan een fiets ter beschikking aan het front. (Yassine)
- In de tweede wereldoorlog gebruikte men nog postduiven om informatie aan elkaar door te geven. (Amin)
- Wist je dat de Duitsers jerrycans gebruikten en dat de Britten die later nagemaakt hebben? (Musa)
- We wisten niet dat er boven Peer en omgeving verschillende vliegtuigen waren neergestort tijdens de oorlog. (Berk en Dewran)
- We wisten niet dat er in Peer zo hard gevochten is geweest tijdens de oorlog. Gelukkig hebben Louis en Lily veel verhalen gehoord van hun ouders en schoonouders. Daardoor weten we nu nog beter wat er toen allemaal gebeurd is. (Nick en Miriam)
- We waren erg onder de indruk van het feit dat er in Linde-Peer 5 jongens stierven doordat ze met een gevonden bom speelden. Deze bom ontplofte tijdens het spelen. De foto van hun graf op het kerkhof van Linde maakte indruk. (Jef, Gioia en Tyrone)
- Wist je dat Beverlo per ongeluk gebombardeerd werd en dat hierbij veel onschuldige slachtoffers vielen? Ik woon er niet zo heel ver vanaf en was erg onder de indruk. (Ibrahim)

- Het verhaal over Freddy Limbosch trof mij heel hard. Hij werd gedood door Duitse soldaten omdat hij deelnam aan een bevrijdingsactie. Hij redde veel mensenlevens, maar verloor het zijne. (Jasper)
- Ik vond het een hele leerrijke tentoonstelling. Het bonnetje voor een bolletje ijs bij "Vanille en Co" was een heerlijke verrassing. Het zal zeker smaken. (Mia)

We willen onze gidsen nog eens uitdrukkelijk bedanken voor een hele leerrijke expo. Ook alle mensen die meewerkten aan deze unieke tentoonstelling willen we extra bedanken. Het was top!

Klas meester Jochen en Meester Jan

OP BEZOEK IN DE BLOEMENWINKEL

Op donderdag 22 mei 2025 bracht onze klas een bezoek aan bloemenwinkel Gielen in Peer. We werden hartelijk ontvangen door de bloemisten, die ons eerst iets vertelden over de verschillende soorten bloemen en planten. Daarna mochten we een kijkje nemen achter de schermen, waar we zagen hoe boeketten worden samengesteld en hoe bloemen worden verzorgd. We mochten zelfs helpen met het maken van een bloemstukje! Het rook heerlijk in de winkel en iedereen was onder de indruk van de kleurrijke bloemen. Aan het eind kregen we allemaal ons eigen bloemstukje mee naar huis.



Het was een leerzaam en gezellig uitje!

Klas juf Charlotte / Linda

BOBBETY

Donderdag 20 maart gingen we met een aantal klassen van BA, type 3 en type 9 naar de culturele voorstelling 'Bobbety' van theatergroep Froefroe in het Poorthuis.

Bobbety is een voorstelling over een vrouw die heel eenzaam is. Ze krijgt het idee om zichzelf te klonen. Dat deed ze in haar kelder waar ze bergen vlees liet groeien tot figuren. Ze gaf ze net als planten water om te groeien en knipte mislukte stukken, of stukken die teveel waren, eraf. Ze probeerde dit keer na keer en uiteindelijk kwamen er 2 goede klonen. Die wisten nog niet hoe ze moesten praten, moesten lopen en hun kleren moesten aandoen. Bobbety leerde hen dat allemaal. Uiteindelijk overtuigden de 2 Bobbety's de vrouw om terug naar buiten te gaan en zich niet langer op te sluiten in haar huis.



In de voorstelling speelden 3 acteurs, 1 man en 2 vrouwen. Ik vond het een leuk verhaal. De voorstelling had een spannende en enge sfeer. De acteurs speelden hun rol heel goed en maakten het verhaal ook grappig en sfeervol.

Leon Beliën BA6

BOEKVOORSTELLING OP ONZE SCHOOL

Eén van de mooiste momenten in onze klas het afgelopen schooljaar was ongetwijfeld het bezoek van auteur Erik Persoons. We werden uitgenodigd door deze schrijver om samen met hem een 'echt' boek te schrijven. Natuurlijk gingen we hieraan meewerken, wat een eer!

Erik maakte voor ons een kader van een verhaal en bezorgde ons ook verschillende puzzelstukjes. Iedereen in de klas koos puzzelstukjes uit, begon te schrijven en deelde de geschreven teksten met de schrijver.

En die stuurde ons al heel snel feedback terug ...

"Ongelooflijk!! Jullie kunnen niet geloven hoe blij ik ben met jullie inzendingen.

Het zijn stuk voor stuk knappe prestaties die ik zeker kan gebruiken om het verhaal mooier te maken en te vervolledigen. Maar we zijn nog niet klaar natuurlijk!

Ik ga jullie allemaal een persoonlijk antwoord geven op jullie tekst.

Daarna kunnen jullie kiezen, ofwel werk je verder aan de tekst waarmee je bezig bent en houd je rekening met mijn tips die ik heb gegeven, ofwel neem je een ander puzzelstukje. Dat kan ook. Nogmaals een dikke proficiat!

Jullie zijn heel goed bezig om er een prachtig verhaal van te maken.”

Het is ondertussen mooi om te zien hoe enthousiast iedereen blijft en hoe hard iedereen zich ook blijft inzetten voor dit prachtig schrijfproject.

Regelmatig komt de schrijver terug naar onze klas om nog meer schrijftips te geven.

En telkens wordt hij door de kinderen heel warm onthaald.



Al de geschreven stukjes van de kinderen zullen worden samengebracht en gaan een plekje krijgen in het hele verhaal.

Versillende kinderen maakten ondertussen ook al spontaan prachtige illustraties bij het verhaal.

We nemen onze tijd voor dit project en beslisten samen om het boek pas volgend schooljaar uit te geven. Ja hoor, het manuscript gaat naar een echte uitgeverij waar het boek zal worden gedrukt. Waarschijnlijk zal de voorstelling ervan doorgaan in het najaar van 2025.

Het wordt een echte boekvoorstelling waarop iedereen welkom is!



Klas T3-8, juf Christiane

DE DAG VAN DE ZORG

Op zondag 16 maart 2025 vond op Sint-Oda een groot opendeurmoment plaats ter gelegenheid van de “Dag van de Zorg”. Het evenement bood een unieke kans om de werking van Sint-Oda in de schijnwerpers te zetten. Ook wij, de POAH (Permanent Onderwijs Aan Huis), waren trots om hieraan deel te nemen.

Bij onze klasjes hadden we een informatieve en interactieve stand opgezet, waar bezoekers een kijkje konden nemen in ons aanbod. We stelden enkele van onze activiteiten ten toon, zoals hocus pocus toverdoos, Tik Tak, ZOEM en diverse werkjes. Dit gaf ons de kans om uitleg te geven over onderwijs aan huis en het belang van onze werking.

Daarnaast werd er een rondleiding georganiseerd doorheen enkele leefgroepen. Eén van deze leefgroepen was ‘t meulke, dit is een leefgroep voor minderjarigen, waar ook wij als POAH deel van uitmaken. Tijdens de rondleiding gaven we extra uitleg over onze rol binnen deze werking en hoe wij onderwijs bieden aan deze gasten.



De opendeurdag was een groot succes. Er was een grote opkomst en veel bezoekers toonden oprechte interesse in ons aanbod. Het enthousiasme van de aanwezigen maakte deze dag bijzonder. We kijken met een warm gevoel terug op een geslaagde dag en danken iedereen die langskwam om meer te ontdekken over ons werk op Sint-Oda!

De POAH-leerkrachten

SPONSORLOOP 2025

Op vrijdag 25 april vond de 33ste editie van onze jaarlijkse sponsorloop plaats, opnieuw in samenwerking met de peter van onze school: de Belgische luchtmachtbasis van Kleine-Brogel.

Het startschot werd gegeven op de basis zelf, waar een groep moedige lopers aan de uitdagende tocht van 25 kilometer begon.

Onderweg sloten steeds meer deelnemers en leerlingen zich aan bij de groep, met als doel om samen aan te komen op onze school. Tegelijkertijd organiseerden de militairen een begeleide wandeling, die op hetzelfde moment op school arriveerde.

Rond het middaguur werden zowel de lopers als de wandelaars feestelijk onthaald op het Robbedoesplein, waar leerlingen en leerkrachten hen warm verwelkomden. Het werd een dag vol sportieve inzet, samenwerking en verbondenheid!



Tijdens de sponsorloop probeerden de klasgroepen al lopend of wandelend binnen de vooropgestelde tijd zoveel mogelijk rondjes af te leggen op het parcours op school.

Naast de loop waren er tal van andere activiteiten voorzien. Klassen namen enthousiast deel aan onder meer een Vlaamse kermis, een fotozoektocht en zelfs een danssessie op de bekende beats van Just Dance.

Kortom: een dag om te koesteren! We willen graag nogmaals alle sponsors van harte bedanken voor hun steun en bijdrage aan het mooie bedrag ten voordele van onze school.



De L.O.-leerkrachten

BRILLEDAY 2025

Elk jaar krijgen we een uitnodiging van de Brailleliga om deel te nemen aan een dag-op-maat voor kinderen met een visuele beperking.

Op de uitnodiging stond: "Kom met z'n allen naar speelpark LE-VEL UP op donderdag 22 mei 2025 voor een onvergetelijke, plezierige en speelse dag! Ravotten op de reusachtige trampolines, dollen in het 100 meter lange springkastelparcours met tal van obstakels en tientallen strikes gooien op de bowlingbaan... een dag waarop alles kan en mag! Met speelse groeten van de Brailleliga"



Dit sprak ons wel aan en dus zijn we met 7 leerlingen en 4 begeleiders naar Edegem gereden voor de BrailleDay 2025. Als jullie de foto's zien en deze uitspraken van de kinderen lezen dan weten jullie dat dit een superleuke dag was: "Oh my God, dat was goed!", "Wij hebben geluk, we mogen de hele dag spelen", "Gelukkig hebben de juffen fluovestjes aan, zo kunnen we hen goed vinden", "Die pasta is echt super lekker", "Ik vind het springkasteel heel leuk", "Alles was leuk, maar misschien waren die trampolines toch het leukste!"



Bedankt aan de Brailleliga!

Jette, Kardelen, Britney, Moamin, Ansar, Léon en Lena
Juf Sofie, juf Heidi, juf Ilse en juf Ann

MEGA-PROJECT OP SCHOOL

M.E.G.A. staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord. Het hoofddoel van M.E.G.A. is kinderen in staat stellen positieve en gezonde keuzes te maken voor zichzelf. Niet alleen voor lichamelijke gezondheid, maar voor het hele welzijn en welbevinden. M.E.G.A. besteedt veel aandacht aan het ontdekken en stimuleren van sociale vaardigheden die leerlingen helpen om die keuzes te maken. Het doel op lange termijn is jongeren zelf op elk vlak gezonde beslissingen te laten nemen, ook met betrekking tot risicogedrag, genotmiddelen, omgaan met informatie via het internet, sociale druk ...



Heel wat jaren kwam mevr. Sabine Rinkes deze MEGA-lesjes in onze school aan de oudste kinderen geven. Volgend jaar gaat ze met pensioen en daarom was het dit jaar de allerlaatste keer dat ze naar onze klas kwam. We willen mevr. Rinkes hartelijk bedanken. Ze was altijd super enthousiast en heeft een heel warm hart voor de kinderen van onze school. Het was heel fijn om met haar te mogen samenwerken!

Jules Briers maakte thuis een mooi afscheidswerkje voor mevr. Rinkes

 **VOOR POLITIE AGENT SABINE**
POLITIE

**BESTE SABINE,
 HEEL ERG BEDANKT DAT JE BIJ
 ONS IN DE KLAS WILDE KOMEN! HET
 WAS INSPIREREND OM JOUW
 VERHALEN TE HOREN EN TE LEREN
 OVER HET POLITIEWERK. WE
 HEBBEN VEEL VAN JE GELEERD EN
 BEWONDEREN JE INZET VOOR
 ANDEREN.
 DANK JE WEL VOOR JE TIJD EN
 ALLES WAT JE MET ONS HEBT
 GEDEELD!
 MET WAARDERING,**

**JULES EN ALEJANDRO,
 WOUT, ANAÍZ, YANDRO
 ,FLORIS, SAMI**

 **Politie**
 Kempenland

Klas T3-8, juf Christiane

OP LEERUITSTAP NAAR EEN ECHT RESTAURANT

Met 6 klassen van type 2 gingen we op leeruitstap naar het koffie -en eethuisje Cash & Co in Pelt.

We mochten een hele voormiddag ervaren hoe het is om op restaurant te gaan, en we mochten ook een uitgebreide kijk achter de schermen nemen.

Onze eigen tafel dekken was de eerste opdracht. Hierbij oefenden we de woordenschat van ons thema extra in en keken we of we de juiste volgorde van het dekken van de tafel hadden onthouden.

Nadien namen we een kijkje in de keuken. De chef-kok gaf een demonstratie hoe je een perfecte pannenkoek moest bakken.

We leerden het verschil tussen een pan en een kookpot, we zagen hoe croque-monsieurs worden gegrild in een speciale machine, en we zagen een grote saladebar waar de groentjes koel gehouden worden...

Zelf mochten we ook echt aan het werk! De leerlingen mochten het deeg voor speculaas en appelflappen op bakplaten sorteren. Dit werd nadien gebakken in een grote oven.

Ook keken we rond in de bakkerij en volgde er een demonstratie van de bakker hoe brood wordt gesneden en in zakken wordt gedaan voor de klant.

Daarna was het tijd om even verwend te worden. De chef-kok zorgde voor lekkere pannenkoeken voor iedereen. De pannenkoeken hebben bij iedereen goed gesmaakt!



Omdat de leerlingen zo flink waren geweest, mochten ze hun vers gebakken speculaas en appelflap mee naar huis nemen.

We hebben er veel van geleerd en ons lekker laten verwennen in een echt restaurant.

Het was een boeiende, geslaagde leeruitstap!

Kinderen en juffen van type 2 bovenbouw

T9.4 OP LEERBEZOEK BIJ FRITUUR LEEN'S STATIE

Op 23 mei 2025 trokken wij, klas T9.4, op leerbezoek naar de frituur. En wat voor een bezoek was dat! We werden hartelijk ontvangen door Leen en Gregor, twee super enthousiaste mensen die duidelijk houden van hun vak.

We mochten zelfs achter de toeg kijken, iets wat je niet elke dag meemaakt! Daar lieten Leen en Gregor ons zien hoe frietjes worden gebakken, hoe de vleesjes goudbruin gebraden worden en hoe de broodjes zorgvuldig worden klaargemaakt. Het was heel boeiend om te ontdekken hoeveel werk en zorg er in elk frietje kruipt.

Na de rondleiding kwam het leukste deel: proeven! Iedereen mocht een frietje met saus en een lekker vleesje kiezen. En of het smaakte! We hebben met z'n allen heerlijk gesmuld.



Het was niet alleen lekker, maar ook leerrijk. We hebben nu een beter idee van wat er allemaal gebeurt achter de schermen van een frituur. Dankjewel aan de medewerkers van LEEN'S STATIE voor de warme ontvangst en de smakelijke ervaring!

Klas T9.4 Juf Laura

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE

Zondag 25 mei was een hoogdag voor onze Sint-Elisabethschool. 12 kinderen vierden hun eerste communie. Daarna volgden nog 15 kinderen die hun vormsel deden.

Vol ongeduld en zo fier als een gieter zaten de kinderen te wachten op hun moment. En wat deden ze toch zo hun best.

Beide vieringen hadden als thema "de ark van Noach".

Net als de dieren in de ark gingen de kinderen samen op stap, vol vertrouwen en met veel zin in dit grote moment. Ze werden omringd door hun familie en leerkrachten. Een hele welgemeende proficiat aan de twaalf eerste communicantjes...



Natuurlijk ook een welgemeende proficiat aan de 15 vormelingen.



Een woordje van dank aan onze 12 eerste communicantjes en 15 vormelingen mag hier zeker niet ontbreken! Zij zorgden alleszins voor veel vriendschap op deze feestelijke dag! We willen onze Vormheer, Eerwaarde Heer Bart Benats bedanken voor het voorgaan van de viering en het ondersteunen van onze eerste communicantjes en de vormelingen. Ook aan al de anderen die meehielpen aan dit topmoment: "Dank je wel!"

Juf Jana- juf Lien

SCHAKELATELIER IS FINTASTISCH

Vrijdagnamiddag komen de jongens van de Fin zich uitleven in het schakelatelier. Er wordt telkens gewerkt aan een hele waaier van activiteiten. Passeerden dit jaar al de revue: een loungebank voor in de klas, een DJ-booth, trouwcadeaus, een 3D-kaart van Italië en nog zo veel meer! Knap gewerkt heren!



Meester Mike

SPETTERENDE SCHOOLREIS KLAS BCT 1 & 2

Op dinsdag 27 mei trokken de klassen BCT 1 & 2 naar Vossemere te Lommel. In de voormiddag trotseerden de leerlingen enkele spannende hoogteparcours waar hun moed en doorzettingsvermogen op de proef werden gesteld. Na de middag genoten ze van verkoeling in het zwemparadijs met wilde glij- en waterbanen. De schoolreis was een groot succes en zorgde voor lachende gezichten, nieuwe ervaringen en fijne herinneringen.



Meester Maties

PEDAGOGISCH STUDIEDAG

Vrijdag 14 maart was het zover: onze jaarlijkse pedagogische studiedag! Dit jaar hebben we bewust gekozen om geen externe sprekers of externe deskundigen in te schakelen.

In plaats daarvan hebben we volledig ingezet op de krachten en expertises van onze eigen collega's. Met hun specifieke ervaring, gerichte kennis en terechte trots vormden zij de ruggengraat van deze pedagogische studiedag.

Indrukwekkende getuigenissen, maatwerk voor elke leerling, nadruk op individuele onderwijsbehoeften, individuele instructies en toekomstgericht werken stonden overal centraal. Deze studiedag was een krachtig moment van kennisdeling en samenwerking, waarbij onze eigen experts hun waardevolle kennis en inzichten op een versterkende manier hebben gedeeld met collega's uit alle opleidingen binnen de school.

Onze oprechte dank gaat uit naar al onze 285 deskundige Elisa - teamleden voor hun bevolgen inzet en waardevolle bijdragen aan ons gespecialiseerd secundair onderwijs van Sint-Elisabeth. Samen bouwen we aan de toekomst van onze leerlingen!



Directieteam

EINDELIJK ZON OP DE FUN-ATHLON!

Na enkele uitgeregende edities waren de weergoden ons beter gezind op vrijdag 16 mei. Het was alweer de twaalfde editie van onze reeds bekende Fun-Athlon. Niet enkel leerlingen van het buitengewoon onderwijs namen deel. Ook bewoners van begeleidingscentrum Sint-Elisabeth en Monsheide namen delen, net zoals een deel klassen van de lagere scholen van groot Peer en onze eigen lagere school, BuBao Sint Elisabeth. Op deze manier werd er extra ingezet op integratie waarbij we elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.



De verschillende sportactiviteiten werden begeleid door vrijwilligers en mensen van sportclubs. Andere sporten werden uitgelegd door studenten uit een sportopleiding. Voor elke doelgroep waren er meerdere activiteiten zoals: zaklopen, bosspel, crossfit, katapultschieten, skiën, snoezelen met dieren, padellen, trefbal, spinning, thaiboks, tennis, boogschieten, bumperbal...

Niet elke klas heeft de mogelijkheid om een volledig gevulde dag af te werken. Voor deze klassen kijken we wat er binnen de mogelijkheden van de leerlingen ligt. Zo is er de mogelijkheid een prikkelarm programma te volgen waarbij er enkel rustige activiteiten worden voorzien met minder wisselende factoren.

Zoals de voorbije edities stonden er opnieuw een tiental grote springkastelen opgesteld op het middenplein van de wielerpiste. Elke klas krijgt één moment om zich hier op uit te leven. Dit blijft voor veel leerlingen een van de favoriete activiteiten. Voor ongeveer 1000 leerlingen was het weer een topdag.



Meester Geert

Op 26 mei en 6 juni 2025 planden we in OV2 met de fase 2 - klassen tijdens onze GASV-werking een nieuw project: Huize Toekomst @ Home! De leerlingen bleven deze dag thuis en gingen door middel van een contractwerk de transfer van vaardigheden, attitudes naar de woonsituatie thuis oefenen.

Er werd verschillende activiteiten uitgevoerd: gepoetst, auto's gewassen, kleerkasten opgeruimd, een frigo gereorganiseerd, lekkere lunch gemaakt, de was gedaan, bestek geturfd, maar ook een wandeling met de hond, nagels lakken, een terrasje doen met een van de ouders, ...

Andere doelen waren: samenwerken met ouders, communicatiezelfstandigheid, leren plannen, vormen van realistisch zelfbeeld over eigen mogelijkheden en het beeld

over functioneren van de jongere thuis realistisch bespreekbaar maken met de ouders. Een project met een knipoog naar de corona-tijd.

We zijn heel blij dat we dit hebben mogen realiseren en zijn alle meewerkende ouders en internaten hiervoor ook erg dankbaar! Zonder jullie geloof hierin zou het niet mogelijk zijn, het was een topdag voor de leerlingen met veel functionele leeransen! En de leerkrachten hadden het erg druk met het ontvangen van foto's als bewijsmaterialen, organiseren van afgesproken klascalls en geven van feedback. Wat blonken we van trots!



Juf Lucinda – Juf Hanne

WHAT A CATCH!

De leerlingen van de gedragswerking nemen op donderdagnamiddag deel aan atelierwerking. Daarbij worden de leerlingen van GPS+ verdeeld over verschillende ateliers. In mei ging het atelier vissen van start. Samen met meester Roel en meester Jurgen leren de leerlingen over alle onderdelen van het vissen. Nog belangrijker, de leerlingen leren omgaan met de natuur en hun omgeving. Tijdens de eerste les hadden we al veel succes. De leerlingen vingden de ene vis na de andere. De grootste vangst konden we toewijzen aan Matias Vanduffel. Wat een grote vis zeg!



Atelier vissen GPS+

MEERDAAGSE BOL & WM

De leerlingen van BOL & WM zijn in januari op meerdaagse geweest! Samen met onze klas, veel te volle koffers en de zeer leuke leerkrachten zijn we naar Sunparks in Mol getrokken.

De eerste dag zijn we rustig aangekomen. Onze huisjes bleken nog niet klaar te zijn. We moesten eventjes wachten. Wel hebben we tijdens het wachten gratis iets mogen drinken in de cafétaria. Daarna hebben we onze koffers uitgepakt, ons zwemmateriaal ingeladen en zijn we gaan zwemmen! Elke avond moesten enkele leerlingen koken. De eerste dag hebben we spaghetti bolognaise gemaakt!

Woensdagochtend begon met een overheerlijk ontbijt bestaande uit spek, eieren en poffertjes! Met deze stevige bodem zijn we richting Mol getrokken om te gaan shoppen. Gelukkig hadden we in ons huisje nog voldoende restjes spaghetti in de frigo liggen. We moesten een dag dus niet koken. Daarna zijn we een avondje gaan bowlen. Leerling Maxim bleek een bowl-natuurlijk talent te zijn!

Donderdag zijn we heel vroeg opgestaan. Evenzeer hebben we uitgebreid ontbeten. Daarna namen we de trein naar Antwerpen Centraal. In Antwerpen zijn we naar het chocolademuseum geweest. Hier hebben we verschillende soorten chocolade mogen proeven. Ook waren er veel kunstwerken gemaakt uit chocolade te zien! Van al dat lekkers kregen we honger, deze hebben we gestild met BigMacs en chicken nuggets uit de plaatselijke McDo.

Vrijdag zijn we nog maar eens vroeg opgestaan. We moesten om 10u uit het huisje. We mochten onze koffers even aan de receptie zetten. Daarna zijn we nog enkele uurtjes gaan zwemmen. We vonden het een heel leuke meerdaagse. We hebben zeker veel bijgeleerd en onze klasgenoten goed leren kennen.



Meester Michiel

ELISAJUMP SPRINGT UIT ZIJN VOEGEN

Op 18 mei, de zondag na de Fun-athlon, stond meteen ook de 4e editie van Elisajump op het programma. Nu konden ook andere kinderen en jongeren komen genieten van de verschillende springkastelen die opgesteld stonden aan de Deusterterreinen. De leerlingen van onze school konden zich uiteraard gratis uitleven. Voor anderen werd er een kleine inkomprijs gevraagd. De opbrengst gaat naar de meerdaagse en uitstappen van de leerlingen. Niet alleen kon er gesprongen worden. Ook stond er een grimeerstand, was er een kleurwedstrijd en kon er met laserpistolen geschoten worden. Om de ouders ook tevreden te stemmen, werd er een gezellig terras geopend waar iedereen kon genieten van een drankje of ijsje in de zon.



Juf Nele

APS4 TREKT NAAR DE SCOUTSRALLY

Op 2 april maakten de leerlingen van APS4 een uitstap naar de Scouts rally te Pelt. Even werd de speeltuin verkend en klonnen we voor het eerst op het piramidenet. Al snel werden de golfsticks verdeeld en werden de scores bijgehouden. Onder een fris lentezonnetje werd geluk van talent onderscheiden. Meester Roel was een tweetal maand eerder vader geworden. Hij had de kinderwagen meegenomen zodat de jongens konden kennismaken met zijn zoon. Waar de baby genoot van een welverdiend slaapje in de kinderwagen, genoten de jongens van een drankje op het terras.



Juf Anneleen

PIETER BRUEGEL DE OUDE

Wat doe je als je de enige leerling in de klas bent? Maxim kwam voor deze vraag te staan. Zijn klasgenoten waren om verschillende redenen allemaal afwezig. Samen met de meester kwam hij op een idee. We gingen een museum bezoeken. Zo konden we gratis een bezoekje doen aan het Bruegelmuseum. Allereerst leerden we over de herkomst van Pieter Bruegel de Oude. Deze schilder zou mogelijks zijn herkomst in Peer hebben. In Grote-Brogel zou je zelfs zijn oude familiewoonst, het Ooievaarsnest, kunnen bezoeken.

Vervolgens kregen we een audiogids en konden we de werken van Pieter Bruegel de Oude bewonderen. Maxim vond vooral de informatie rond het werk 'Nederlandse spreekwoorden' interessant. Zo leerden we dat we vandaag de dag nog steeds een groot deel van deze spreekwoorden gebruiken. 'Volkstelling te Bethlehem' vond Maxim het mooist geschilderde kunstwerk. Hij poseert er zelfs mee op de foto. We sloten de dag af met een drankje. Een saai dag veranderde op deze manier in een leuke en leerrijke ervaring.



Meester Jurgen

BEZOEK KEMPISCHE BORDENBOUW BALEN

Op 29 januari hebben we een kijkje mogen nemen bij KBB in Balen. Dit bezoek was niet alleen leerzaam, maar ook bijzonder inspirerend, vooral omdat een van onze voormalige leerlingen, Maarten Vrolijk, daar sinds vorig schooljaar aan de slag is. Maarten heeft na het afronden van zijn schoolcarrière bij ons een mooie start gemaakt bij KBB, waar hij zich nu al heeft bewezen als een waardevolle werknemer.

We kregen de kans om te zien wat Maarten allemaal doet op de werkvloer. Hij is namelijk verantwoordelijk voor het

plaatsen en bedraden van volledige elektrische installaties in grote elektriciteitskasten.

Zijn werkgever is zeer tevreden over zijn inzet en vakmanschap. Ook Maarten zelf is enthousiast over zijn werk en de kansen die hij heeft gekregen om zich verder te ontwikkelen. Dat is natuurlijk prachtig om te zien! Dit bezoek laat zien dat hard werken en gemotiveerd blijven tijdens je schooltijd écht zijn vruchten afwerpt. Maarten is het levende bewijs dat doorzetten loont.



Meneer Gielen

VEILIG OP PAD MET NIEUWE FIETSEN

Sinds dit trimester beschikken we over een 50-tal nieuwe fietsen voor de leerlingen. Deze worden gebruikt om naar Eksel te fietsen tijdens de LO-lessen. Ook kunnen deze uitgeleend worden voor klasuitstappen. Deze aankoop werd mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Lotus koekenverkoop. Goede verlichting mocht zeker niet ontbreken. Hierdoor zijn de leerlingen extra goed zichtbaar in de wintermaanden. Vele veilige fietskilometers verzekerd. Nogmaals dank aan iedereen die één of meerdere pakketjes heeft aangekocht



Meester Sven

APEN GAPEN IN PAKAWI PARK

Dinsdag 20 mei trok APS 13 naar Pakawi Park voor een dag vol dierenplezier. Leeuwen, tijgers, beren en giraffen passeerden allemaal de revue. We werden vertederd door een baby-withandgibbon. Na al dat apen gapen trokken we de speeltuin in om zelf de aap uit te hangen. Meester Thomas gaf hier met plezier het goede voorbeeld. Wat een fijne dag!



Juf Lotte

CREATIEVE ACTS SLUITEN FUN-ATHLON

Op vrijdag 16 mei stond onze jaarlijkse Fun-Athlon weer op de planning. De LO-leerkrachten hadden opnieuw een sportieve dag in elkaar gestoken. Na de activiteiten werd de dag afgesloten met een vrij podium. Opnieuw werd duidelijk dat er zich veel creatief talent ontplooit op onze school. Meermaals werden de handen op elkaar geklapt en stomende beats uit de boxen geblazen. Achteraf kregen de leerlingen een warm applaus en een klein bedankje om van te snoepen.



Juf Nele Lemmens

X-MOS FUIF SLUIT SPETTERENDE DAG AF

Chrysostomos staat bij veel leerlingen met stip aangeduid in de agenda. Ze hebben hiervoor hun eigen redenen: het gezellige ontbijt, het versieren van de gangen, de spannende attracties in de Efteling... Toch wordt er ook vaak uitgekeken naar de knallende fuif. Ook ouders en leerlingen die geen Chrysostomos vieren zijn hier welkom. Onder het thema 'kleurrijk' werd de dansvloer versierd en konden de dansschoenen nog eens bovengemaal worden. Gelukkig heeft iedereen een volledig weekend om uit te rusten.



Meester Seppe

LEERLINGEN 6EI TONEN KOOKKUNSTEN

In het kader van zelfredzaamheid kregen de leerlingen van het zesde middelbaar Elektriciteit een smakelijke uitdaging: een kookles! Pieter, Vincent, Mathijs en Chayenne koken zelf een gerecht en gingen enthousiast aan de slag. Op het menu stonden zoete aardappelen uit de oven en een heerlijk broodje met een zelfgemaakte hamburger.

Niet alles verliep echter volgens plan: tot twee keer toe probeerden ze mayonaise te maken, maar zonder succes. Gelukkig kon dat de pret niet bederven, want het eindresultaat was alsnog heerlijk. Een geslaagde activiteit waarin motivatie en huishoudelijke skills centraal stonden in de keuken!



STORYCUBES VERHAAL

Tijdens de les Engels kregen de leerlingen van klas MW3 dobbelstenen met prentjes, genaamd 'Storycubes'. Met de prentjes die ze hierop kregen, moesten ze een kort verhaal schrijven. Zo is Yara de Backer creatief aan de slag gegaan met de prentjes van een boom, banaan, klok, tas, hart en een blij gezicht. Lees hier het resultaat:

Eighteen

She sat there, surrounded by chaos but all she could hear was the quiet storm of her own thoughts. The weight of the moment pressed against her, making it heavy. They were deep in the forest, a place so wild and pretty. Yet she felt like she was floating somewhere far away.

I should be at work. I should be anywhere but here. But all she could think about was — eighteen. I am turning eighteen. Her gaze settled on the banana cake in front of her, its scent warm and familiar, like a distant memory she couldn't quite hold. The candle flickered, it danced, but never went out—just like hope, just like I want to be.

Around her, voices came, friends singing, celebrating. But it all felt distant, like she was watching from the other side of a glass wall. For one single moment, the noise, the movement, the weight of expectations—they all just faded away. It was just her. Her and the tiny, dancing golden flame.

She took a slow, trembling breath in. Then, as she leaned in to blow it out, she whispered a wish only her heart could hear — Please just please... let me be loved



Yara de Backer – Mevrouw Monten

LOVE YOURSELF

Alweer een schooljaar voorbij, waarin we veel hebben mogen leren. Onze leerkrachten, begeleiders, ouders,... zijn er voor ons – maar de eerste stap begint bij onszelf.

Seppe Beckers uit 11 OV2 schreef een mooie quote op het bord in Huize Toekomst: "Je moet eerst je zelf leren kennen en kritiek aanvaarden, van anderen waar je van leren. Zien waar je goed in bent en minder goed in bent. En door dat allemaal samen te nemen en blij te zijn met jezelf, kan jij jezelf accepteren en verder naar de toekomst gaan."

Met deze wijze raad aan alle (jonge) OV2-leerlingen, wensen we iedereen een leuke zomer en dan vliegen we er in september weer samen in!



Seppe Beckers – Juf Hanne OV2

OPGERUIMD STAAT NETJES

Op vrijdagvoormiddag gaan de leerlingen van APS6+ normaal naar het containerpark. Zij sorteren daar het afval van onze school. In mei stonden de leerlingen opeens voor een probleem. Het busje van de school was niet beschikbaar. Na een kleine brainstormsessie kwamen de leerlingen met een alternatief idee. Om in thema te blijven besloten we afval te rapen. We deden onze handschoenen aan en namen een afvalgrijper. Zorgvuldig zochten we naar afval. Kijk maar eens wat onze buit was. De school is nu weer iets properder dankzij onze leerlingen. Dank u, mannen!



APS6+



Koepel Sint-Elisabeth-activiteiten

10 oktober

Kienavond



18 september – 26 oktober

Expo 'Feest' GC de Kroon Kaulille

21 september

Dankviering n.a.v.
100 jaar BC Sint-Elisabeth

25 maart 2026

Carnaval



29 augustus

Bezoekdag nieuwe leerlingen
OV1, OV2 en OV3 (op afspraak)

29 augustus

Oudercontacten OV4 (op afspraak)

29 en 30 november

Eetfestijn

28 februari 2026

Infodag OV1, OV2, OV3 en OV4
(vrije toegang)

2 maart 2026

Digitale aanmelding
via www.elisa.be om 9u

7 maart 2026

Inschrijfdag OV4 (op afspraak)

14 maart 2026

Inschrijfdag (OV1, OV2, OV3 en OV4)
(op afspraak)



28 augustus

Kijkmoment nieuwe leerlingen

10 december

Kerstmarkt

28 februari en 1 maart 2026

Croquefestijn

10 mei 2026

Eerste communie en Vormsel

Mensen die Torenklank voortaan digitaal willen ontvangen, kunnen dit melden aan:
onthaal@bc-elisabeth.be

GIFTEN

Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer 235-0030569-26. Voor giften van 40 euro of meer , ontvangt u automatisch een fiscaal attest. Vermeld bij de storting dan ook duidelijk uw naam en adres. Wij bedanken u alvast in naam van onze zorggebruikers.



Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth

Sint-Elisabethlaan 20
3990 PEER-WIJCHMAAL
Tel.: 011 39 95 00
Fax: 011 63 22 55
E-mail: info@bc-elisabeth.be
www.bc-elisabeth.be



Gespecialiseerd Secundair Onderwijs Sint-Elisabeth

Steenovenstraat 20
3990 PEER-WIJCHMAAL
Tel.: 011 52 03 60
Fax.: 011 63 31 14
E-mail: info@elisa.be
www.elisa.be



Gespecialiseerd Basisonderwijs Sint-Elisabeth

Steenovenstraat 20 A
3990 PEER-WIJCHMAAL
Tel.: 011 34 08 00
E-mail: info@st-elisabethschool.be
www.st-elisabethschool.be